

Jan Eerbeek **Een
misdadiger
is meer dan
zijn delict**

**Een bijzonder kijkje
in een gesloten wereld!**

Boek geeft gedetineerden weer een menselijk gezicht

Als hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat vertelt Jan Eerbeek over zijn werk onder gedetineerden. Ook beschrijft hij de ervaringen in Exodus, een succesvol nazorgproject voor (ex)gedetineerden. Hij neemt de lezer mee de gevangenis in en hij laat iets zien van het leven na de detentie. Het boek bevat veel verrassende verhalen uit de pastorale praktijk.

Jan Eerbeek Een
misdadiger
is meer dan
zijn delict

€ 17,50

Uit alles blijkt grote betrokkenheid en gedrevenheid van Jan Eerbeek. Juist deze persoonlijke toon maakt dit boek zeer leeswaardig.

ISBN 978 90 33818 89 9

Jan Eerbeek (1947) is sinds 1979 werkzaam in het justitiepastoraat. Hij werkte tot 1998 als justitiepredikant in 's-Hertogenbosch, Vught en Scheveningen. Sinds 1998 is hij als hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. Aan het begin van de jaren tachtig nam hij het initiatief tot de oprichting van Stichting Exodus Den Haag, ook stond hij aan de wieg van Stichting Exodus Nederland.

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.arkmedia.nl

ark media